

Voetbal tijdens het schooljaar

Ik heb op school met mijn vrienden aan meerdere voetbaltoernooien meegedaan. We verloren nooit ! Ik denk dat we de beste ploeg vormden.



kajakken

ik heb ook genoten van het kajakken en dat was heel fijn.



Het museum

IK heb met andere leerlingen naar het museum gegaan, we hebben daar heel veel dingen over België geleerd.



The egg

Samen met de klas zijn we naar The egg
gegaan. Daar moesten we mensen
ontvangen.

Dit vond ik heel leuk.



het Park

Ik ben naar het park gegaan met mijn klas.

Hebben we daar gepicknickt



Mojtaba