

Zwemschooljaar



Dat begon op 18/11/2016, onze eerste keer dat we hebben gezwommen en ik was er niet bij. Dat was heel spijtig, maar eigenlijk was ik daar niet verdrietig om. Ik wist, dat we nog 13 keer zullen zwemmen. Dat is dicht bij onze school, dus dat was makkelijk om naar daar te komen, want soms waren sommige te laat of in de winter, wanneer het heel koud was, hoefden we niet veel wandelen.

Eigenlijk vond ik de idee om te gaan zwemmen heel leuk, omdat ik vroeger niet kon zwemmen en toen kon voor 2,3 euro leren zwemmen met mijn klasgenoten en leerkrachten. Ik vind dat belangrijk om te kunnen zwemmen, want er veel ongelukken zijn en zwemmen is vooral leuk. Dat is een plezant gevoel wanneer je duikt in het water en je weet, dat je gaat niet verdrinken of je eerste keer in diep water. Je voelt geen bodem onder je benen, je bent bang en tegelijk blij. En hoe vergat ik over onze zogenaamde spelletjes of m.a.w. belangrijke dingen, die we hebben geleerd. Zwemschooljaar was niet alleen 'zwemmen', maar ook bv. leren hoe moet je iemand redden (of grote plonsen maken).

Volgens mij zwemmen is ook leuk, omdat je moet niet inspanssen, je moet leren rustig ademen, evenwicht houden en kunnen ontspannen, want anders ga je naar beneden. Dus bij deze activiteit moet je niet de eerste zijn.

Eigenlijk vind ik het heel spijtig, dat sommige niet gezwommen hebben, want dat eigenlijk een mogelijkheid was om te gaan kajakken. En kajakken was een mogelijkheid om te voelen wat je allemaal kan na zwemlessen en een mogelijkheid om te ontspannen.

Adriana